

Με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 18/9 στην οδό Τσαλδάρη, χρυσαυγίτες μαχαιρώνουν τον αντιφασίστα Παύλο Φύσσα ή αλλιώς Killah P. Το ασθενοφόρο αφού καταφθάνει με μεγάλη καθυστέρηση, μεταφέρει τον Παύλο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώνεται ο θάνατος του. Καθόλου παράξενο δεν μας φαίνεται ότι μπροστά σε όλο το σκηνικό υπήρχαν μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όχι μόνο κοιτούσαν το όλο σκηνικό αλλιά άφησαν και τους φασίστες να φύγουν.

Τα ΜΜΕ όπως μας έχουν συνηθίσει προσπαθούν να κουκουλώσουν την πολιτική δολοφονία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως οπαδική σύγκρουση. Η Χρυσή Αυγή από την άλλη δηλώνει πως δεν έχει σχέση με τη δολοφονία. Αργότερα όμως ο δολοφόνος Ρουπακιάς Γιώργος ομολογεί τη δολοφονία αλλιά και ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής.

Με αυτό το κείμενο θέλουμε να πούμε καλό ταξίδι στον σύντροφο Παύλο. Αν και δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά, η αντιφασιστική του δράση μέσα από τη μουσική, μας κάνει να νιώθουμε ότι χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο.

Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και το μίσος είναι ιδέες με τις οποίες προσπαθεί να μας μεγαλώσει το κράτος. Τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση σε συνεργασία με τη ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, τα ΜΜΕ και τους μπάτσους προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι απόψεις της Χρυσής Αυγής και ο τρόπος δράσης της μπορούν να έχουν θετικές επιδράσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αυτοί λοιπόν είναι συνένοχοι και οφείλουμε να δράσουμε εναντίων τους με ένα αγώνα αντιφασιστικό και πάνω απ'όλα ταξικό.

Μπάντα της αυτοοργανωμένης μουσικής σκηνής "Tinkerbell"